



Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.177 Vrijdag 13 juni 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen. Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer **06-10490088** of via ons parochiesecretariaat: Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Hiep, hiep, hiep, hoera voor onze acht communicanten

Zondag 1 juni 2025 was het de grote dag van onze acht communicanten, de dag van hun Eerste Heilige Communie. Na een periode van voorbereiding, samen met de eerste communicanten en vormelingen van de Catharinaparochie Oosterhout op de tweede zondag van de maand, de zogenaamde Familiezondag, waren Stan de Kroon, Jarno van der Vorst, Nova Jansens, Sophie Beelen, Xina de Laat, Siem Flipsen, Roman de Bruijn en Vera Romme, er klaar voor. Het was een feestelijke viering, voorgegaan door pastoor Ronald van Bronswijk en pastoraal werkende Giny van der Korput in de Gummaruskerk te Wagenberg. Een viering met liedjes die de kinderen zelf gekozen hadden, een viering waarin de communicanten hun wensen in de wensboom mochten hangen en waarin ze voor het eerst de hostie mochten ontvangen.



Proficiat met jullie tweede stap in de wereld van geloven, waardoor je Jezus beter leert kennen, na het sacrament van het Doopsel nu het sacrament van de Eucharistie, waardoor je ook echt helemaal mee kunt doen in de vieringen in de kerk.



Terugblik Caritascollecte mei: Leger des Heils Breda

In mei was de caritascollecte bestemd voor het Leger des Heils in Breda. Het Leger des Heils is een internationale christelijke beweging, die vanuit hun geloof menselijke nood lenigt zonder enige vorm van discriminatie. Waar mensen in de knel komen, biedt zij de helpende hand, vanuit verschillende locaties zoals in Breda. In dit Ontmoetingshuis kunnen mensen binnenlopen voor een kopje koffie of thee, is er een luisterend oor, een tweedehandskledingwinkel en kan men eten voor een kleine vergoeding. Ook wordt er elders in de regio zorg geboden aan kwetsbare jongeren. De collecte in onze kerken bracht **€ 154,76** op. Hartelijk dank voor uw bijdrage.



De dauwtrappers

De dauwtrappers hebben geen apart verenigingsgebouw. Ze komen eens per jaar bijeen op de daarvoor bestemde dag – 's Heren Hemelvaart – en gaan dan heel in de vroege hun wandeling maken door weide, bos en heide. Uit: Brabantus, Terheijden van vandaag 1909

Nee, het is niet vanaf 1909 dat Harmonie Terheijden en Anthony Singers Terheijden en andere deelnemers gaan dauwtrappen, maar het is inmiddels wel een echte traditie geworden. In het programma van het dauwtrappen is ook altijd een viering opgenomen. Dit jaar trok men om 6.00 uur vanaf Café de Harmonie in Terheijden naar The Pub in Made, waar na de viering (zie foto) nog een samenzijn volgde en men weer richting Terheijden ging. Hebt u zich dit jaar jammer genoeg verslapen? Volgend jaar is er weer een kans.



In memoriam

Op zaterdag 7 juni werd Miet Kanters – van der Louw (88) sinds 2004 weduwe van Jef Kanters bijgezet in het graf van haar man op de begraafplaats naast de H. Antonius Abtkerk in Terheijden. Sterkte gewenst voor de nabestaanden; moge Miet rusten in vrede.



Jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op zondag 8 juni 2025 werd in de H. Gummaruskerk te Wagenberg Jule Riemens gedoopt. Zij is de dochter van Vera Janssens en Jasper Riemens.

Van harte proficiat met het doopsel voor Jule, papa en mama en verdere familie.

De doop van Jule vond plaats in de oude doopkapel van de kerk.



*Jezus wil vrienden worden met jou!
Wil je hem beter leren kennen?
Kom dan naar de
Familiezondagen!
Iedere 2e zondag van de maand
Basíliek St. Jan Oosterhout*



***Informatieavond donderdag 19 juni 2025 om 20.00 uur
Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 Oosterhout***

Waarover?

De Familiezondagen met speciale aandacht voor de kinderen die de leeftijd hebben (of eraan toe zijn) om de Eerste H. Communie en H. Vormsel te ontvangen.

Beste ouder(s), verzorger(s)

Zit uw kind het komende schooljaar in groep 4 of 8 en wilt u meer weten over de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, dan nodigen wij u van harte uit voor de informatieavond op ***donderdag 19 juni om 20.00 uur in de Verrijzeniskerk.***

De voorbereiding is opgenomen in het programma van de Familiezondagen, dat loopt van september 2025 tot en met juni 2026.

Op onze websites www.catharina-parochie.nl of www.naardekerk.nl vindt u meer over de betekenis van de Eerste H. Communie en het H. Vormsel.

Op de informatieavond ontvangt u een inschrijfformulier wat we graag vóór 1 september retour ontvangen per mail: info@naardekerk.nl of per post:

Secretariaat Vijf Heiligen Parochie, Kerkstraat 6, 4921BB Made

Wij zien ernaar uit om kennis met u te maken!

Met vriendelijke groet,

Pastoor Jochem van Velthoven (Catharina Parochie)

Pastoor Ronald van Bronswijk (Vijf Heiligen Parochie)

Spiritualiteit hoort bij de mens en verlangen naar een collectief en het gevoel van gemeenschap is iets heel basaal. Dat verlangen wordt alleen maar groter in een wereld die steeds complexer wordt.

(Kitty Herweyer in BN/De Stem over het geloviger worden van de generatie geboren na 2000)



Heilig Hart

Donderdag 24 oktober 2024 publiceerde paus Franciscus de encycliek (rondzendbrief) 'Dilexit nos' die zich richt op het Heilig Hart van Jezus, in de context van een wereld 'die haar hart lijkt te hebben verloren'.

'De wereld van vandaag is getekend door oorlog, sociale en economische onevenwichtigheden, ongebreideld consumentisme en technologieën die de menselijke natuur dreigen te ondermijnen', zo omschrijft de paus de huidige toestand in de wereld. Met zijn encycliek roept paus Franciscus op tot een verandering van perspectief en spoort hij de mensheid aan het meest essentiële te herontdekken: het hart. De paus zoomt daarbij in op het Hart van Christus, een bron van levend water en vurige liefde voor de mensheid.



Het H. Hartbeeld in Made.

De komst van een H. Hartbeeld in Made.

Nee, in Made geen jubilerende pastoor die van de parochie een H. Hartbeeld kreeg, zoals in Terheijden en Wagenberg, maar in Made was het dokter J. H. Klijn (1872-1945) die in 1935 het initiatief nam een dergelijk beeld te plaatsen.

Dokter Klijn was een katholieke arts die zich in 1900 als tweede arts in Made vestigde. Hij was een zwager van burgemeester van Gils. De dokterswoning was te vinden In de Dreef inclusief de apotheek, de wachtkamer en de spreekkamer.

Tot het einde van de 18^e eeuw kende Made nog geen geneesheer. Hermanus van Rhijn was de eerste die als zodanig aantrad, gevolgd door een aantal andere geneesheren, heel- en vroedmeesters.

De eerste universitair geschoolde arts op Made was J. de Wit. Maar deze dokter en zijn latere opvolgers waren protestant en hoewel dokter de Wit ook actief was voor de zusters, de pensionaires en de inwonende senioren van het St. Jozefklooster nam de congregatie van de Zusters van Liefde naar verluid toch het initiatief om een katholieke arts naar Made te halen, want men zag toch liever dat de bewoners van het klooster door een katholieke arts behandeld werden. Daarbij speelde ook het plan mee om bij het nieuw geplande hoofdgebouw van het klooster (1902) een klein ziekenhuisje te vestigen, hetgeen er echter nooit gekomen is.

Met de komst van dokter Klijn waren er nu in Made twee dokterspraktijken, eentje met een katholieke huisarts (later dokter Bouman en dokter Vermeulen, nu Biesboschpraktijk) en een met een protestantse huisarts (huisarts de Rest, later huisarts Frits Gaymans en zoon Roel, nu praktijk Vierendeelen). Met de komst van vader Gaymans in 1932 en later zoon Roel trad er in deze praktijk wel een doktersfamilie aan die 'niets' was, zoals men vroeger mensen betitelde die niet officieel tot een geloofsrichting behoorden. Protestant, katholiek of 'niets' spelen nu niet meer zo'n grote rol bij een bezoek aan de huisarts.

Dokter Klijn profileerde zich te Made als een voorbeeldig katholiek, hij was bijvoorbeeld jaren voorzitter van de Wit Gele Kruisvereniging. Hij bracht een groot deel van de gelden voor het H. Hartbeeld bijeen, maar zijn vertrek uit de gemeente in 1937 en het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog, zorgden ervoor dat het plan voorlopig niet verwezenlijkt werd. Na de bevrijding pakte pastoor-deken Van den Hout het idee weer op zodat op zondag 20 juni 1948 pater Raphael Fruitier (SSCC) bij de samenkomst van Kerkstraat en Kloosterstraat het Heilig Hartbeeld kon inhuldigen (introniseren)

Het beeld werd ontworpen en gemaakt door de Bossche beeldhouwer H. Jonker. Jonker kocht hiervoor in 1941 voor 625 gulden een Brovilliersteen. Het totale kostenplaatje voor het beeld bedroeg, inclusief de versiering en de luidspreker bij de intronisatie, 4375,85 gulden.

Het H. Hartbeeld van Made op de oorspronkelijke plaats. Rechts is de H. Maria Magdalenakapel van het St. Jozefklooster en pensionaat van de zusters van Liefde te zien. Een trouwstoet trekt naar de Bernarduskerk onder de nodige publieke belangstelling.



In verband met een nieuw gemeentelijk verkeerscirculatieplan in 1993 is het beeld inclusief voetstuk op 29 oktober 1993 met zwaar materieel verplaatst naar een stukje grond tussen de Bernarduskerk en de pastorie. In 1951 opperde burgemeester Crul om op die plek een openbaar urinoir te plaatsen, een voorstel dat door het kerkbestuur en de pastoor-deken verontwaardigd van de hand gewezen werd.



Dr. J. H. Klijn stopte op 1 november 1937 als privé-huisarts en gemeente-arts te Made. In een rijk versierd patronaat werd afscheid van hem genomen. Hij kreeg onder meer een gedenkalbum aangeboden met daarin twee opvallende foto's, de ene uit 1900 toen de dokter nog met paard en rijtuig visites aflegde en de andere uit 1937 toen de auto gebruikt werd om visites te rijden. Maar het Dagblad van Noord-Brabant van 2 november 1937 spreekt ook van een opvallende fiets die de dokter gebruikte om langs de zieken thuis te gaan. In het gedenkalbum stonden ook 553 handtekeningen. Naast het gedenkalbum kreeg de dokter ook een rooktafeltje (!) aangeboden. Er waren ook toespraken van o.a. dokter Gaymans, zijn collega op Made en dokter Bouman, de opvolger van dokter Klijn. Ook de Hoogerwaardse Heer pastoor-deken van den Hout van de Bernardusparochie kwam aan het woord en roemde de dokter als katholiek geneesheer, die ook de geestelijke belangen van de zieken behartigde. Dokter Klijn, 'een geneesheer van den waarachtigen stempel' zoals vermeld op zijn gedachtenisprentje, overleed 3 februari 1945 te Den Dolder.



Bart van Gils showt de doktersfiets. De onderste foto laat de familie Klijn zien; zoon Caspar is geslaagd voor het lyceum.





Een bijzondere foto, vier keer dokter Klijn, die alleen aan het kaarten lijkt te zijn. De dokter stuurde die kaart naar een patiënt van hem die vanwege de zwakke gezondheid in Lourdes verbleef. Hij sprak de wens uit dat de patiënt geheel genezen terug zou komen. Lourdes speelde ook een belangrijke rol in het St. Jozefklooster, er stond in de tuin een Lourdesgrot met daarin een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en moeder-overste liet regelmatig water uit Lourdes overkomen, want men

vertrouwde blijkbaar toch niet alleen op de medische vaardigheid van dokter Klijn, er moest ook van Hogerhand bijstand komen.



Ooit heeft er naast de H. Willibrorduskerk in Hooze Zwaluwe ook een H. Hartbeeld gestaan.

Het voetstuk staat er nog en daarop staat de volgende tekst:

Het einde van alles is de dood, doch van hem die geloofd is de dood het leven. Zoet hart van Jezus wees mijn liefde.

Het beeld zelf heeft waarschijnlijk grotere

hoogten gezocht en wel in de top van de voorgevel van het voormalige kerkgebouw



Bronnen:

Gedachtenis- prentjes archief Heemkundekring Made en Drimmelen
Zoekmachine Delpher

Julien Mariman: Bernardus, al 350 jaar in Made, 1671-2021 Made 2020

A.L. van Geertruij: Zo'n echte ark van Noë, Made-Drimmelen 1994.

Fotoarchief Heemkundekring Made en Drimmelen en fotoarchief Wijnand van Gils.

Nadere informatie van Julien Mariman over dokter Klijn.

Dat Koninkrijk van U, weet u wel, wordt dat nog wat? (Gerard Reve)



Met Hem onderweg

Uitnodiging: Sacramentsprocessie in Kwadendamme – Zondag 22 juni 2025

Op zondag 22 juni 2025 nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een bijzondere en inspirerende gebeurtenis in Kwadendamme: de jaarlijkse **Sacramentsprocessie**. Dit jaar staat het samenzijn in het teken van het thema "**Met Hem Onderweg**", een uitnodiging om samen met Christus op weg

te gaan, in geloof, verbondenheid en vreugde.

Programma

14.00 uur – We beginnen met het **Lof** in de H. Bonifaciuskerk. Aansluitend trekken we in processie met het Heilig Sacrament naar de Mariakapel aan de Vreelandsedijk.

15.30 uur – De dag wordt feestelijk voortgezet met een **Eucharistieviering** in de sfeervolle pastorietauin achter de kerk.

Deze processie is een moment van bezinning, ontmoeting en geloofsverdieping.

Jong en oud zijn van harte welkom om samen deze mooie traditie te beleven.

Locatie: H. Bonifaciuskerk, Kwadendamme

Kom en loop met ons mee – *Met Hem Onderweg* – op deze bijzondere dag vol geloof en gemeenschap. Tot dan!

81^e Maria Ommegang

Dit jaar, op zondag 29 juni, aanvang 15.00 uur, trekt voor de 81^e keer de Maria Ommegang door de straten van Bergen op Zoom. Ooit begonnen in 1944 als een dankstoet omdat Bergen op Zoom bewaard gebleven was van het ergste oorlogsgeweld en bevrijd was.

Meer dan ooit is de beloofde dankstoet actueel en nodigt de Maria Ommegang ons uit stil te staan bij onze vrijheid, met alle gebeurtenissen die zich wereldwijd afspelen.

De Maria Ommegang is uitgegroeid tot een grote dankstoet met allerlei creaties waaraan generaties mensen meedoen, families bij elkaar komen en verbinding gevierd wordt.

Met ongeveer 700 deelnemers en duizenden bezoekers per jaar is de Maria Ommegang een onmisbaar cultureel erfgoed in Bergen op Zoom en omstreken. Herbeleef als deelnemer of toeschouwer de Bijbelse en culturele taferelen met deelnemers in kleurrijke kostuums, fleurig versierde wagens, ondersteund door prachtige muziek en dans!



Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.

Is ze niet daar, dan is ze nergens.

Hoop is een bewustzijn

en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is voorspellen noch vooruitzien.

Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,

ligt voor anker voorbij de horizon.

Hopen, in deze diepe en krachtige betekenis

is anders dan blij zijn om wat goed gaat

of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.

Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet optimisme,

niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,

ongeacht de afloop. (Vaclav Havel)



Kom Heilige Geest! Kom met uw zeventvoudige gaven {wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid, ontzag voor God} en laat de vruchten van de Heilige Geest {liefde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vrede, zelfbeheersing, trouw, goedheid, blijdschap, geduld} veel vrucht in ons dragen tot opbouw van Kerk en samenleving. (pastoor Jochem van Velthoven)



Historische lijn Antonius Abtkerk (14)



***Pastoor
Cees van Hooydonk
(1891-1977)***

Cornelis Gerardus Johannes Josephus, Cees, van Hooydonk kwam in 1946 als pastoor naar Terheijden vanuit het Zeeuws-Vlaamse Groede waar hij sinds 1938 pastoor was. Zijn pastoraat in Terheijden begon met het herstel van de oorlogsschade aan de kerk, de pastorie en het patronaat. Ook kwam er een nieuwe kosterwoning inclusief winkel en werd het patronaat met twee kleedkamers uitgebreid. Het grootste meest spraakmakende wapenfeit van de pastoor was wel de interieurverandering van de Antonius Abtkerk, waarvoor de plannen in 1956 gemaakt werden. Bij zijn komst in 1946 had hij zich al geërgerd aan 'de misplaatste verfraaiingen' van de kerk die na de brand van 1922 waren aangebracht. Verfraaiingen waar toenmalig pastoor Mies in 1923 wel mee ingenomen was, maar die door Joan Collette, de maker van veel van deze verfraaiingen, later als 'jeugdzonden' betiteld zouden worden. Dit berichtte de Maasbode op 4 januari 1958, maar daar kwam Joan Collette op 11 januari in die zelfde Maasbode tegen in het verweer. Het enige wat hij gedaan had tijdens het herstel van de kerk was het aanbrengen van muurschilderingen en deze waren nu, ze hadden al sterk geleden, in overleg met architect Siebers verwijderd. Hij besluit met de opmerking dat de mensen die nu een negatief oordeel over het interieur van de kerk vellen er 35 jaar geleden wellicht anders over gedacht zouden hebben als zij net als Jos Cuypers z.g. de taak zouden hebben de door brand verwoeste kerk te herstellen.

Een bezoek aan de , na de bevrijding weer opgebouwde, gotische kerk van Wouw, het interieur was een stille witte ruimte , sterkte pastoor van Hooydonk in zijn plan om ook het interieur van zijn kerk in Terheijden in die zin te veranderen. In zijn plannen werd hij bijgestaan door de architecten Siebers , van Woerkom , de plaatselijke architect Toon Krijnen en G. Slee, de directeur van de Bredase Kunstacademie St. Joost. Deze werkgroep keek daarbij naar de tegels waarmee de kerk van binnen was betegeld en die in allerlei kleuren waren beschilderd, de pilaren en gewelven met allerlei geschilderde biezen , het helemaal beschilderde houten tongewelf , de triomfboog , de aangebrachte muurschilderingen en het altaar dat van 'de nodige zoetigheden' was voorzien. Misschien mogen we wel zeggen dat de werkgroep het interieur niet als kunst , maar als kitsch beschouwde. Versobering van het kerkinterieur zou ook het gotisch karakter van het interieur beter doen uitkomen. Monumentenzorg stond achter de gemaakte plannen van versobering.

Binnen het kerkbestuur en de parochie was er toch weerstand tegen de plannen om het kleurrijke interieur een soberder karakter te geven, veel parochianen waren er zeer tevreden mee.

Het ging hierbij om smaken en die verschillen, maar ook werden de kosten aangevoerd die gemaakt waren om de kerk zo in te richten en dan nu dit alles al weer te veranderen, vond men zonde van het geld. De gemeente Terheijden stelde f 13.600,- beschikbaar, maar de provincie en het Rijk lieten het afweten vanwege de bestedingsbeperking om het tekort op de betalingsbalans terug te brengen.

De pastoor ging dan ook met gemengde gevoelens naar de bisschop, want dat was de man die een machtiging voor de gehele operatie moest verlenen, een operatie waarvan de kosten werden geraamd op f 85.000,-, maar de bisschop stemde in met de plannen.

Wat wellicht meespeelde bij het afgeven van de machtiging was het streven in die tijd om de liturgie zoals die in de kerk gevierd werd te veranderen in een liturgie waar de mensen meer bij betrokken waren, met de priester aan een altaar centraal in de kerk, met zijn gezicht naar de mensen en de liturgie in de volkstaal. Een soberder kerkinterieur zou ook bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de mensen bij de liturgie.

Niet alleen de Antonius Abtkerk van Terheijden veranderde toen van interieur, maar een dergelijke 'tweede beeldenstorm' raasde in veel meer kerken. (o.a. Hooge Zwaluwe en Made, in Wagenberg waaide het minder hard.

Aannemer B. Diepstraten begon met het zandstralen van de tegelwanden en het bedekken van het interieur met een grijswitte pleisterlaag. Het Maria-altaar en Antonius Abt-altaar verdwenen uit het kruis van de kerk, het houten tongewelf werd van alle verf ontdaan, het altaar achterin het priesterkoor werd het sacramentsaltaar, twee oude kroonluchters kwamen weer terug in de kerk te hangen, de kruisweg van Joan Collette bleef ook in de kerk, het aantal beelden bleef tot een minimum beperkt en midden in het kruis of de viering van de kerk kwam een altaar, ontworpen door Jan Vaes, dat geconsacreerd werd door bisschop Jos



Baeten op 16 maart 1958. Toen was de herinrichting nagenoeg afgerond met uitzondering van de doopkapel,

die tot op de dag van vandaag een beeld geeft van het kerkinterieur vol 'tierelantijnen' en 'misplaatste

verfraaiingen' zoals pastoor Cees van Hooydonk het interieur zou betitelen in 1946.



Bronnen:

- Johan van der Made: De H. Antonius Abtkerk Terheijden, de Vlasselt nr. 100, december 2002.
- Zoekmachine Delpher voor wat betreft diverse krantenberichten.
- Parochiearchief Vijf Heiligen Parochie.



Fresco Concilie van Nicea, Giovanni Guerra (1588-1590) Vaticaan (Wikimedia Commons)

1700 Jaar Geloofsbelijdenis van Nicea

In het jaar 325 riep keizer Constantijn de Grote alle kerkleiders in het Romeinse Rijk op om naar Nicea (nu İznik in het huidige Turkije) te komen om tijdens een concilie eenheid te brengen in de christelijke leer en te komen tot één geloofsbelijdenis.

De geloofsbelijdenis werd opgesteld om de leer van de Drie-eenheid te bevestigen, om het arianisme, een geloofsleer die de goddelijkheid van Christus ontkende, te weerleggen en om eenzelfde

datum van het paasfeest te bepalen. Uiteraard had ook Constantijn zelf belang bij een dergelijke eenheid, want dat betekende meer rust in zijn grote rijk, want verschillen van inzicht wat betreft geloof leidden toen (en nu) ook wel tot elkaar in de haren vliegen en erger.

In 381 werd deze geloofsbelijdenis verder uitgebreid tijdens het Concilie van Constantinopel, waarbij de leer omtrent de Heilige Geest werd verduidelijkt. Deze geloofsbelijdenis, ook wel bekend als de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, is de door alle katholieke en orthodoxe kerken aanvaarde formulering van het geloof, zowel in het Grieks als in het Latijn, wel met dat verschil dat de Latijnse versie in de ik-vorm staat. De gezongen Latijnse versie kennen we allemaal als het Credo. Later werd de geloofsbelijdenis ook gebeden of gezongen in de volkstaal. Ook de meeste protestantse gemeenschappen onderschrijven deze geloofsbelijdenis, vandaar dat dit 1700-jarig jubileum ook gevierd wordt met een oecumenische viering op zaterdag 14 juni a.s. in Gouda. Hieronder staat de officiële Nederlandse vertaling van de Latijnse versie:

*Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader;
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;*

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.

Werk aan de Maria Magdalenakapel



Trekt de bouwput van het te bouwen appartementencomplex de nodige kijkers, ook in de Maria Magdalenakapel worden al diverse werkzaamheden verricht om deze kapel uit 1921 weer gebruiksklaar te maken. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Zicht op de Maria Magdalenakapel, het St. Jozefklooster, de flat en het H. Hartbeeld voor de sloop van het klooster in 1990.



Wie een vlinder wil zien, moet een rups verdragen

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en daar buiten

Zaterdag 14 juni 2025 H. Drie- eenheid	
Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur	Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantor H. Vergouwen , orgel J. v. Opdorp	Caritascollecte Week Nederlandse Missionaris
Zondag 15 juni 2025 H. Drie-eenheid Vaderdag	
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur. Eucharistieviering Piet Schellens scj, tevens afscheid van Piet Schellens. Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach.	
Maandag 16 juni 2025	
Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur	Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Donderdag 19 juni 2025	
Oosterhout Verrijzeniskerk Vondellaan 43, 20.00 uur Informatieavond Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel voor ouders Vijf Heiligen Parochie en Catharinaparochie	
Zondag 22 juni 2025 Sacramentsdag	
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur	Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach.	

Kerkopenstelling Antonius Abt kerk



Op vrijdag 30 mei 2025 was zaal 'de Abt' van de Antonius Abtkerk nog zonder exposanten , maar in het Pinksterweekend was het kerkgebouw bij gelegenheid alle drie de dagen opengesteld, op Pinkstermaandag ook bij gelegenheid van **Open Kerkendag**. De cursisten van atelier Maud Quaedvlieg toonden hun werk.

Zaterdag 14 juni is de kerk weer opengesteld van 13.00 tot 16.30 uur en zal Rob Geerards zijn schilderijen laten zien, hij doet dit ook op **zaterdag 22 juni**, maar dan exposeert ook Ellen Broere met powertex. Weet u van harte welkom.

Op vrijdag 27 juni 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 178

Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.

Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl en wel voor woensdag 25 juni 2025 .

Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl